

Hier, bloemen voor jou;
het is stil kleur bekennen
door kleur te geven.

En in mijn rozen
heb ik ook mezelf verstoep.
Voor jou, zoek me maar!





In hoeveel bloemen
kan ik je zeggen wat haast
niet te zeggen is?

.

In één roos kun je
duizend lieve woorden kwijt;
op elke bladzij.